

# NGÀY 24/11/2012: HỘI THỪA SAI PARIS CỬ HÀNH LỄ KÍNH THÁNH ANRÊ DỪNG LẠC VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO

## LỄ ĐÌNH THÔNG



18 giờ ngày 24/11/2012, thánh lễ kính thánh Anrê Dũng Lạc và các bạn tử đạo đã được Đức Cha Jérôme Beau, Giám mục phụ tá Paris, LM Georges Colomb, Bề trên Hội Thừa sai Paris, Đức Ông Mai Đức Vinh, Giám đốc Giáo xứ Việt Nam và khoảng 50 linh mục Việt Nam học tại Đại học Công giáo Paris cử hành trọng thể tại Nguyễn đường Hiền linh (chapelle de l'Epiphanie). Tên nhà nguyện nhắc lại việc Chúa tỏ mình cho dân ngoại là một thông điệp truyền giáo đầy ý nghĩa, như khẩu hiệu của Hội Thừa sai Paris là Ad Vitam (vì sự sống), Ad Gentes (vì dân ngoại), Ad Extra (xa quê truyền đạo).



Mở đầu, linh mục Georges Colomb, Bề trên tổng quyền Hội Thừa sai Paris ngỏ lời chào mừng Đức Cha Jérôme Beau. Vị giám mục 55 tuổi, tốt nghiệp Thần học tại Đại học Công giáo Paris, đến giữa các linh mục trẻ là dấu hiệu hiệp thông đầy khích lệ. Ngài cảm ơn Đức Ông Mai Đức Vinh, giám đốc giáo xứ đã cử hành thánh lễ mở đầu năm Đức tin của Giáo hội hoàn vũ, trước khi Giáo hội Việt Nam bước vào năm hồng ân kỷ niệm 25 năm phong thánh cho linh mục Dũng Lạc và các bạn tử đạo (1988-2013). Các thánh tử đạo Việt Nam là hình ảnh của Giáo hội, từ giáo dân đến các giám mục, linh mục và tu sĩ, hiên ngang chịu chết để làm chứng cho đức tin.

Lời nguyện nhập lễ là tâm tình tạ ơn dâng lên Thiên Chúa :

*“Lạy Chúa là nguồn cội mọi tình phụ tử, Ngài ban cho thánh Dũng Lạc và các bạn tử đạo luôn trung thành với thập giá Kitô đến khi tuôn đổ máu đào, xin ban cho chúng con, nhờ lời cầu bầu của các thánh tử đạo nước Nam, biết loan báo cho tha nhân tình yêu Thiên Chúa để xứng đáng được gọi là con Thiên Chúa và hữu thể.”*

Trong phần phụng vụ Lời Chúa, hai tu sĩ, một của Giáo hội quê nhà, một của Giáo hội trên đất Pháp, lần lượt đọc bằng tiếng Pháp (bài đọc 1) và tiếng Việt (bài đọc 2).



Sœur Huê, nữ tu dòng Mân côi Chí Hòa đọc trích đoạn sách Khôn ngoan :

*“Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ và thấy họ xứng đáng với Người. Người đã tinh luyện họ như người ta luyện vàng trong lò lửa, và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ rực sáng như tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy. Họ sẽ xét xử muôn dân, và thống trị muôn nước. Và Đức Chúa sẽ Những ai trông cậy vào Người, sẽ an tường sự thật ; những ai trung thành, sẽ được Người yêu thương và cho ở gần Người, vì Người ban ân phúc và xót thương những ai Người tuyển chọn.”*



Bài đọc 2 trích thư thứ nhất của thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô do thầy Phó tế Hiếu thuộc giáo phận Gap đọc như sau :

*“Lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. Vì có lời chép rằng: Ta sẽ huỷ diệt sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan, và sẽ vứt bỏ sự thông thái của người thông thái. Người khôn ngoan đâu? Người học thức đâu? Người lý sự của thời này đâu? Thiên Chúa lại đã không để cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ đó sao?”*

Sau khi công bố Tin Mừng Chúa Giêsu theo thánh Giaon :”Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.”, Đức Cha Jérôme Beau đã chia sẻ lời Chúa như sau :



Ngài nhắc lại trang sử đẫm máu các thánh tử đạo tại Nhật Bản, sau khi thánh Phanxicô Xavier đến Kagoshima ở cực nam xứ Phù Tang vào năm 1549. Nhiều người Nhật được rửa tội. Một đạo dụ của Nhật vào năm 1614 cấm đạo, trục xuất giáo sĩ nước ngoài. Ngày 05/02/1597, 26 linh mục, phần lớn là người Nhật, bị đóng đinh ở Nagasaki. Năm 1622 một cuộc bách hại rộng lớn nữa cũng tại Nagasaki :

23 người bị thiêu sống, 22 bị xử trảm, không kể 16 tu sĩ dòng Đa Minh bị hành hình từ 1633 đến 1637.

Tiếp đó, ngài nêu tấm gương của thánh Théophane Vénard. Năm 1854, linh mục Vénard dùng thuyền mảnh đến miền Bắc vào lúc linh mục Jean-Louis Bonnard bị xử trảm ở Nam Định. Ngài nói thông thạo tiếng Việt. Ngày 20/01/1861, ngài gửi thư vĩnh biệt gia đình : “Một mai, lưỡi gươm oan khiên sẽ cắt đứt đầu con như bông hoa xuân lia khỏi cành.” Tháng 02/1861, ngài bị xử trảm bên bờ sông Hồng.

Sau cùng, Đức Cha Beau nhắc lại thầy giảng Anrê Phú Yên là người chứng thứ nhất, được phúc tử đạo năm 1644. Hạt giống đức tin thấm máu đào của các thánh tử đạo trên khắp nước Nam. Họ là linh mục thừa sai, linh mục và các tín hữu anh dũng. Trải qua 53 đạo dụ, từ Chúa Trịnh, chúa Nguyễn đến các triều vua trong suốt 261 năm, từ thế kỷ XVII đến XIX, có 130 ngàn người tử đạo từ Bắc xuôi Nam.

Đức Cha Beau nói các cha sinh viên đến từ ba miền, xuất phát từ mọi thành phần xã hội, là hậu duệ của các bậc cha ông tử đạo.

Ngài tán dương Giáo Xứ Paris có nhiều sinh hoạt mục vụ, từ văn hóa đến xã hội, các lớp dạy giáo lý và dạy tiếng Việt. Nhờ vậy, các em thiếu nhi giữ được nguồn cội văn hóa dân tộc. Ngài khen ngợi Đức Ông Mai Đức Vinh và các cha phó xứ đã gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp.

Để kết luận, Đức Cha Jérôme Beau tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam. Các ngài là gương sáng cho hậu thế noi theo.



Lời nguyện giáo dân do thầy phó tế Nguyễn Sơn (Giáo Xứ Paris) đọc bằng tiếng Pháp có đoạn như sau :

“Xin Chúa cho các tín biết noi gương sáng các bậc tiền nhân trong đức tin, rao truyền Tin Mừng cho những người xung quanh trong cuộc sống hàng ngày.

Xin cho các vị thừa sai, các riêng các linh mục của Hội Thừa sai Paris, luôn nhiệt thành và trung kiên với nhiệm vụ truyền giáo, trong tình yêu Chúa.

Xin cho cộng đoàn dân Chúa tập hợp trọng nguyện đường này, nhờ lời cầu bầu của các thánh tử đạo Việt Nam, mang lại sức mạnh làm chứng cho sự thật, luôn trung kiên trước

mọi thử thách.”



Tường cũng cần nhắc lại trong bài giảng thánh lễ kính các thánh Tử đạo Việt Nam do Đức Sứ thần Luigi Ventura cử hành tại Giáo Xứ Paris ngày 18/11/2012, với sự đồng tế của Đức Ông Mai Đức Vinh, các cha Đình Đồng Thượng Sách, Trần Anh Dũng, Vũ Minh Sinh và các cha sinh viên, vị niên trưởng ngoại giao đoàn tại Pháp đã nhắc lại tấm gương hào hùng của thánh Anrê Dũng Lạc và các bạn tử đạo nước Việt.

Năm 1995, Đức Ventura được Đức Gioan-Phaolô II nâng lên hàng Tổng giám mục *in partibus*. Sứ thần tại Canada.



Trong cuốn sổ vàng của Giáo Xứ Việt Nam, Đức Sứ thần Luigi Ventura ưu ái viết như sau :



Je suis heureux de transmettre à toute  
la Communauté vietnamienne catholique  
de Paris, frères et sœurs, la bénédiction  
du Saint Père, le Pape Benoît XVI, qui  
s'unit de tout cœur avec sa prière  
à la fête des Saints Martyrs,  
au début de l'année jubilaire, avec  
lequel on commémore et on  
célèbre l'héroïsme de la foi de  
117 témoins du Christ.  
Que leur exemple soit source de  
vigilance et de force pour continuer  
à témoigner dans notre temps  
la même foi avec la même  
courage et fermeté,  
+ Luigi Ventura  
novembre 2012 novice 2 postérieure

“Ta vui mừng chuyển lại cho các linh mục và tín hữu Giáo Xứ Việt Nam phép lành của Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI. Ngài thành tâm kết hiệp trong lời nguyện mừng các Thánh Tử đạo Việt Nam mở đầu Năm Thánh, tưởng niệm 117 chứng nhân Chúa Kitô kiên dũng trong đức tin.

Cầu mong tấm gương của các ngài là nguồn sức mạnh giúp ta tiếp tục làm chứng cho đức tin trong thời đại hiện nay, cùng với sự can trường và lòng quảng đại như các bậc tiền nhân.

Ngày 18/11/2012  
Luigi Ventura  
Sứ thần Tòa thánh.”

Nhiều bản thánh ca trầm hùng đã được các linh mục sinh viên và cộng đoàn đồng ca : Bài ca ngàn trùng (Hoàng Khánh), Anh hùng Tử đạo (Hồ Khánh và Minh Hương), Những giọt máu trong lòng đất mẹ.



Trước khi kết thúc thánh lễ, linh mục Vũ Công An, đại diện các cha sinh viên đã cảm ơn Đức Cha Jérôme Beau đã chủ lễ và chia sẻ lời Chúa, Đức Ông Mai Đức Vinh, giám đốc Giáo Xứ đã cử hành thánh lễ. Cha Bê trên Tổng quyền Georges Colomb và các cha thừa sai tận tình giúp đỡ các cha sinh viên tổ chức tốt đẹp thánh lễ cũng như tiệc trà.

Linh mục Vũ Công An thuộc giáo phận Hà Nội, là đại diện các cha sinh viên tại Paris. Ngài hiện soạn một luận án tiến sĩ triết học tại Đại học Công giáo Paris.



Sau thánh lễ, Đức Cha Jérôme Beau, Đức Ông Mai Đức Vinh, linh mục bề trên tổng quyền Georges Colomb, các linh mục và cộng đoàn đã cử hành nghi thức tôn vinh các thánh tử đạo tại Phòng trưng bày các di tích tử đạo tại châu Á, trong số có nhiều chứng tích liên hệ hến lịch sử tử đạo Việt Nam.

Căn hầm này là bảo tàng viện lưu giữ xương thánh và nhiều di vật khác như gong, cùm, xiềng xích, nhiều bức cổ họa nhắc lại ba thế kỷ bách hại đạo công giáo tại nước ta.

*Paris, ngày 25 tháng 11 năm 2012*

**Lê Đình Thông**